

in deze brief >>>

- Een bijzondere start
- BTJ Nederland in de lucht
- Van het veld:
Noord-Korea
Iran en Israel
West- China



Back to Jerusalem Nederland Nieuwsbrief



BTJ Nederland
Postbus 199
8250 AD Dronten

06-4424 8373
btjned@gmail.com
www.backtojerusalem.nl
Rekeningnummer
NL53RABO0330006002

BTJ on-line >>>

Back to Jerusalem Nederland is in de lucht!

Op onze nieuwe website <http://www.backtojerusalem.nl> kun je terecht voor artikelen, gebedspunten, informatie over BTJ, boeken en voor ideeën hoe je zelf betrokken kunt raken. Ook is Back to Jerusalem Nederland te volgen op **Twitter** en **Instagram**. Geef het door!



Een bijzondere start

Op 16 en 17 april mochten we Eugene Bach, en velen van jullie verwelkomen op de eerste bijeenkomsten van Back to Jerusalem Nederland. Een onvergeterlijk begin.

Het is fantastisch om verhalen te lezen over wat er wereldwijd gebeurt in Gods koninkrijk of om foto's te zien die een inkijkje geven in het leven in de landen waar gewerkt wordt. Maar het is altijd beter om iemand te horen vertellen over wat hij zelf gezien en meegemaakt heeft. Die kans kregen we toen Eugene Bach enkele dagen in Nederland kon zijn.

Zo kwamen er verhalen voorbij over wat er gebeurd als je een Chinese evangelist meeneemt naar de Knesset. Wat je niet moet zeggen bij de Iraanse immigratie als je het land in wil. Hoe jonge Chinese zendingen op onverwachte wijze aan een partner komen. Hoe je als Amerikaan het vertrouwen kunt winnen van een Noord-Koreaanse vluchteling. En hoe techniek de Bijbel op onverwachte plaatsen kan brengen. Maar wat toch wel de hoofdrol speelde was de verwondering over

'Wat toch wel de hoofrol speelde was verwondering over hoe God een nieuwe golf zendingen de wereld in stuurt'

hoe God een nieuwe golf zendingen de wereld in stuurt, op een wijze die we niet hadden kunnen bedenken of voorzien.

Jelle van Veen, een Urker ondernemer die bij de ontbijtmeeting was, vatte het als volgt samen: *'Het werk van God gaat door in China. De Heere wil nog mensen gebruiken in Zijn Wijngaard. De velden zijn wit om te oogsten. Tussen Jeruzalem en China ligt nog een enorm gebied waar het evangelie nog verkondigd mag worden. Wij mogen dit werk steunen.'*

Als Back to Jerusalem Nederland is dit precies wat ons motiveert. Wij zijn dit werk niet begonnen. God heeft het al lang geleden op het hart van de Chinese kerk gelegd om Westwaards te gaan, naar de meest gesloten gebieden waar het evangelie nog gehoord moet worden. De nood is hoog en de tijd is rijp. Wij zijn dankbaar dat we als leden van de wereldwijde kerk naast hen mogen staan.

Minderheden in West-China

De kerk is enorm snel gegroeid in China de afgelopen decennia. Maar nog lang niet alle Chinezen hebben het evangelie gehoord.

Verreweg de meeste Chinese christenen behoren tot de 'Han', die met 90% van de bevolking de grootste ethnische groep in China is. Maar er zijn nog 446 bevolkingsgroepen die door zendingsonderzoekers van 'the Joshua project' aangemerkt staan als 'onbereikt'. Deze bevinden zich met name in het Westen van China (zie kaart). De onbereikte groepen in West-China zijn met name Islamitisch, maar sommigen ook Buddhistisch. Er worden veel verschillende talen gesproken. In enkele van die talen hebben BTJ zendingen evangelisatiemateriaal opgenomen. Dit wordt verspreid op kleine geluidsdragers die evangelisten persoonlijk uitdelen, de 'direct media method'. Voordeel is dat zendingen, al voor ze zelf de taal spreken, kunnen beginnen met hun werk. Ook kunnen luisteraars door direct contact met de verspreider, gelijk bij iemand terecht met vragen. Voor meer info, lees het artikel op onze website over ['Het Wachtende Westen'](#) en ['Moslim kinderen ontmoeten Christus'](#)



Bid voor de 210 BTJ zendingen in West-China

- voor bescherming. Sommige minderheids-groepen staan uitgesproken vijandig tegen invloeden van buiten
- voor doorzettingsvermogen om de talen te leren en voor het vertalen van materiaal
- voor meer werkers. 185 miljoen Chinezen in deze gebieden zijn nog onbereikt



Iran wil ook naar Jeruzalem

Waar het Westen aandachtig let op wat Noord-Korea, China en Rusland uitvoeren, heeft Israel zorgen dichterbij huis. Het zijn namelijk niet alleen de Chinese zendingen die geïnteresseerd zijn in Jeruzalem. Ook het Iraanse regime brengt haar leger steeds dichterbij de heilige stad, maar dan met het doel om haar te veroveren.

Noord-Korea up-date

Noord-Korea is weer volop in het nieuws, maar welk nieuws blijft er buiten de media?

Chinese zendingen zijn al jaren actief om in dit land het evangelie te vertellen. En dit blijft niet zonder vrucht. Zoveel Noord-Koreanen zijn christen geworden dat de regering het nodig vond om de regels aan te scherpen. Chinezen, die relatief gezien veel vrijheid hebben in het land mogen niet langer een op een met Noord-Koreanen spreken. Er moeten altijd twee Noord-Koreanen zijn, zodat ze elkaar kunnen controleren. Lees meer in het [veldverslag](#) op onze website

Israel en het Perzische volk hebben een lange geschiedenis samen. En die was lang niet altijd negatief. Denk aan koning Cyrus van het Perzische rijk dat de ballingen uit Juda terug liet keren om de tempel in Jeruzalem te bouwen en hen overlaadde met goud en zilver. Iran was ook een van de eerste landen met een bloeiende christelijke gemeenschap. De eerste zendingen die het evangelie in China verkondigden, enkele eeuwen na Christus, waren Nestorianen uit het huidige Iran. Chineze zendingen gaan daarom uit dankbaarheid terug naar Iran om daar het evangelie verkondigen, en hen herinneren aan hun rijke geschiedenis met de God van Israel. Islam en de daarmee gepaarde haat voor Gods volk is de Iraniers opgelegd van buitenaf. Maar de jonge bevolking van Iran is het zat.

Vele tienduizenden komen tot geloof, ondanks de vervolging. De Bijbels die BTJ produceert zijn niet aan te slepen. Wat zal dit betekenen voor de relatie tussen Israel en Iran? Voorlopig heeft het regime het nog voor het zeggen. Maar alleen God weet voor hoelang nog.

