

in deze brief >>>

- Chinese kerk klemgezet
- Reis naar Irak
- Van het veld:
Licht voor Noord-Korea
Opwekking achterna
Bidden voor veldwerkers



Back to Jerusalem Nederland Nieuwsbrief



BTJ Nederland
Postbus 199
8250 AD Dronten

06-4424 8373
btjned@gmail.com
www.backtojerusalem.nl
Rekeningnummer
NL53RABO0330006002

Reis naar Irak >>>

Altijd al eens naar Irak gewild?

Je kunt natuurlijk gewoon een midweekje naar je stacaravan. Maar waarom niet eens iets heel anders doen?

BTJ heeft [een reis naar Irak](#) gepland, waar deelnemers kennis kunnen maken met het veldwerk, onder andere een vluchthuis voor ISIS slachtoffers, en humanitaire hulp gaan verlenen in omliggende dorpen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen ons mailen!



Chinese kerk wordt klemgezet

Zij die aanwezig waren bij de BTJ meetings in april hadden er al over gehoord. Maar ook steeds meer media schrijven erover. De Chinese kerk staat weer onder grote druk.

De lijst met recente aanvallen op de godsdienstvrijheid in China is indrukwekkend. Arrestaties van leiders, invallen bij zomerkampen, uit de verkoop verdwijnen van Bijbels, slopen van kerken, verbieden van kerkgang van minderjarigen enzovoort. Er is iets in beweging gekomen in China.

Wellicht kunnen we spreken van een tegenbeweging. Het was natuurlijk te verwachten dat er een antwoord zou komen op het steeds maar groeiende christendom in China. Het christelijk geloof vulde het ideologische gat dat was ontstaan door decennia lang alle nadruk te leggen op een groeiende economie. Men kan immers niet leven van brood alleen. Of rijst, of noodles.

Onder president Xi wordt er dus weer een flinke dosis ideologie geïnjecteerd in de Chinese samenleving. Een ideologie die gericht is op behoud en centralisatie

*'De kerk mag alleen bestaan als ze zich onderwerpt aan de
communistiche partij'*

van de macht. Terug naar de communistische wortels en een onvoorwaardelijke trouw aan China en haar leiders.

Nu zijn Chinese christenen doorgaans heel vaderlandslievend. Maar dat is niet genoeg. Alle religie moet nu van haar bedreiging ontdaan worden. Ze mag alleen bestaan als ze zich onderwerpt aan de communistische partij. Daarbij is het ook belangrijk dat ze ontdaan wordt van alle buitenlandse invloeden en dat alles in de leer dat tegen het communisme ingaat, afgeschaft wordt. Door vooral kinderen kerkgang te verbieden en op scholen alle christelijke invloed te weren, wil Xi de jonge generatie Chinezen weer winnen voor de partij.

Dit heeft grote invloed op het werk van BTJ in China. Groepen trainen wordt moeilijker. Communicatie riskanter. Is dit misschien het antwoord van de vijand op de zendingsvisie van de Chinese kerk? Komen ze te dicht bij Jeruzalem?

Van het veld >>>

Opwekking achterna

Deze zomer heeft BTJ een project afgerond dat de naam 'Chasing Revival' heeft meegekregen. Schrijver Eugene Bach heeft de voetsporen van opwekking gevolgd vanaf de pinksterdag tot heden en daar verslag van gedaan in een boek en een videoserie.

Het boek is (nog) niet in het Nederlands vertaald, maar het is een boeiend verslag geworden van de geschiedenis van zending. Wat gebeurt er als er opwekking uitbreekt in een gebied? Meer dan je zou verwachten. Vaak heeft een tijd van opwekking een verregaande en langdurige uitwerking op een maatschappij. Wetten worden rechtvaardiger. Vrouwen worden beter behandeld. Armoede vermindert. Er is echter een ding dat altijd gepaard gaat met opwekking, en dat is vervolging. De zendingsgeschiedenis laat zien dat overal waar Gods Geest krachtig werkt, er gelovigen zijn die zware offers brengen. Niet zelden brak opwekking pas door nadat de eerste martelaren gestorven waren. Dit is precies wat we tegenkomen op onze werkvelden. Van China tot Iran, overal waar grote aantallen mensen tot geloof komen, gaat dit gepaard met lijden



Het is een van de redenen waarom het werk van Chinese zendingen vaak zo effectief is in gesloten landen. Ze hebben zelf het lijden om Christus wil ondervonden, en kunnen daarin een jonge, kwetsbare kerk in een zendingsgebied terzijde staan.

Wie het Engels machtig is, kan het boek en de video serie bestellen via [de Internationale website](http://www.backtojerusalem.com/store) (www.backtojerusalem.com/store). Er is ook een werkboek voor gebruik door Bijbelstudiegroepen.



In het Nederlands!

Het boek 'Smuggling Light' over Noord-Korea is vertaald in het Nederlands.

Dit is geen verhaal voor in de hangmat, maar meer iets voor op het puntje van je stoel. 'Esther' vertelt hoe God haar als Chinees-Koreaanse vrouw riep om Noord-Koreanen over hem te vertellen. Haar roeping bracht haar in twee gevangenschappen en vele ondenkbare situaties. Maar de duisternis kon het licht niet tegenhouden. Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij dit volk. Verkrijgbaar [bij BTJ Nederland](http://www.bijbtj.nl).

Bidden voor veldwerkers

Offers brengen is de realiteit voor onze veldwerkers. Ze hebben vaak alles achter gelaten, en gaan op weg met slechts een rugzakje naar plekken waar ze op vervolging kunnen rekenen. Wat kunnen wij offeren om hen te helpen? Gebed is zo'n offer. Het vraagt tijd en concentratie en actieve betrokkenheid. De Bijbel zegt dat er kracht aan onze gebeden verleend wordt. Die kracht hebben onze veldwerkers hard nodig. Bidt u mee?

In Somalië is er slechts één officiële kerk en die is gesloten. Onlangs zijn er Chinese BTJ werkers aan de slag gegaan (zie foto). Bid voor goede contacten met de gemeenschap, inspiratie, bescherming, en dat door hun getuigenis vele Somaliërs het evangelie mogen horen en geloven.



Training van zendingen in China wordt steeds riskanter. Bid voor bescherming en wijsheid voor leiders die soms mensen moeten wegsturen als er teveel komen.

In West-China wordt gewerkt onder minderheidsgroepen, moslims en boeddhisten. Kleine informatiedragers (zie foto) worden gebruikt om de boodschap in lokale talen te verspreiden. Bid dat dit harten zal raken, en voor bescherming voor jonge gelovigen en onze werkers tegen mensen die hen kwaad willen doen.

