

## in deze brief >>>

- Eugene Bach komt!
- Fundraiser Irak
- Van het veld:  
Hulp aan Sulawesi  
Baby's, kippen en talen  
Zondagschool



Back to Jerusalem Nederland Nieuwsbrief

Winter 2018



BTJ Nederland  
Postbus 199  
8250 AD Dronten

06-4424 8373  
[btjned@gmail.com](mailto:btjned@gmail.com)  
[www.backtojerusalem.nl](http://www.backtojerusalem.nl)  
Rekeningnummer  
NL53RABO0330006002

## Fundraiser Irak >>>

### Niet met lege handen

Het Nederlandse team dat met BTJ naar Irak gaat, wil naast humanitaire hulp voor de bevolking, ook iets meenemen voor zendingen die ter plekke werken. Een nieuw project gericht op voedselvoorziening en werkgelegenheid heeft nog geld nodig om van de grond te komen. De afgelopen weken is gewerkt aan fondswerving, onder andere door een kraam op de wintermarkt op Urk. Ook heeft een naaister uit Emmeloord een schitterende collectie handgemaakte spullen gedoneerd. 29 november van 2-6 uur staat de eerste verkoop gepland van baby- en poppenspullen. De beddenzaak waar de verkoop plaatsvindt, geeft bovendien 20% van de opbrengst van de verkochte bedden die dag aan BTJ! Welkom bij Mazereeuw Slaapcomfort, Westwal 5, te Urk.



Agenda: 7 december!

## Eugene Bach spreekt over Chinese Kerk

*De Chinese kerk is weer regelmatig in het nieuws. Maar er is meer te ontdekken dan er in de krantenkoppen staat. Eugene Bach komt op 7 december terug naar Nederland om te vertellen over de Chinese kerk, haar lijden en haar roeping.*

Met schattingen die uitlopen van 100-200 miljoen gelovigen, is China een belangrijk centrum geworden voor het wereldwijde christendom. Dat dit zou gebeuren, was enkele decennia geleden nog ondenkbaar. De kerk werd ten tijde van Mao zwaar verdrukt, tot het punt dat het niet duidelijk was of ze het zou overleven.

Drie belangrijke thema's die heel veel met elkaar te maken hebben, duiken steeds weer op in de geschiedenis van de kerk. Lijden, opwekking en zending. Soms volgen ze elkaar op, soms gebeurt het allemaal tegelijk.

*'Lijden, opwekking en zending zijn drie belangrijke thema's in de geschiedenis van de Chinese kerk'*

Weinig mensen weten meer dan Eugene Bach als het gaat om hoe de kerk in China door vervolging gegroeid is en hoe ze nu over haar grenzen stapt om het evangelie verder te verspreiden. Het is een verhaal dat ons allemaal aangaat, omdat we delen in dezelfde opdracht om alle volken tot discipelen van Jezus te maken.

Kom luisteren en laat je uitdagen door de verhalen van onze Chinese broeders en zusters. Iedereen is welkom op vrijdagavond 7 december om 20:00 bij Dayseaday, Texelstroom 4, 8321 MD Urk. Op dezelfde locatie vindt om 12:30 een lunch plaats voor christelijke leiders, predikanten en ondernemers. Hiervoor kunt u zich (kosteloos) opgeven via [btjned@gmail.com](mailto:btjned@gmail.com).



# Hulp aan Sulawesi

Kort na de verwoestende aardbeving en tsunami in Sulawesi werd begonnen met het organiseren van noodhulpverlening, en onze partners zijn nog steeds ter plaatse. We zijn dankbaar dat we ook uit Nederland financieel bij konden dragen om daar de ergste nood iets te verlichten. Naast het uitgeven van hulpgoederen, hebben BtJ werkers pastorale hulp gegeven aan de vele getraumatiseerde mensen, en geluisterd naar hun verhalen. Er is enorm veel verdriet en ontredning. Enkele voorbeelden delen we hieronder. Bid met ons voor troost en hoop voor de slachtoffers en dat onze werkers wijsheid en kracht zullen hebben om de hulp te geven die nodig is, naar ziel en lichaam.



*'Een vader vertelde me dat hij na de aardverschuiving, twee paar kleine voetjes uit de modder zag steken. Een paar voetjes bewoog nog. Hij begon gelijk het kind uit te graven, maar terwijl hij daarmee bezig was, hield het bewegen op. Toen hij bij het hoofdje kwam, ademde het kind al niet meer.'*



*'Een van ons team sprak met een jonge moeder, die thuis aan het bevallen was toen de aardbeving begon. Ze woonde in het gebied waar de grond als water werd. Ze schreeuwde om hulp maar niemand hoorde haar. Uiteindelijk kwam haar moeder. Gelijk nadat de baby eruit kwam, renden ze weg, zonder zelfs maar tijd te hebben om de navelstreng door te knippen. Ze bleef bloeden tijdens het rennen. Pas na een paar kilometer vonden ze een veilige plaats om te rusten. Het is een wonder dat ze het allebei overleefd hebben.'*



## Zondagschool

*Een aantal jaren geleden werd aan Chinese huiskerkleiders gevraagd wat hun grootste nood was. Het antwoord: Bijbels onderwijs voor kinderen.*

Samen met de Chinese kerk is toen een programma ontwikkeld dat de naam 'Dove' (duif) meekreeg. Daarmee zijn naar schatting 200 000 zondagschool onderwijzers getraind om kinderen te onderwijzen in de belangrijkste Bijbelse thema's. Uniek is dat kinderen zelf ook leren om het geleerde weer door te geven. Inmiddels is 'Dove' in vele talen vertaald. In India worden deze maand honderden nieuwe onderwijzers getraind!

## Baby's, kippen en talen

*Wat is er nodig om een jonge, Chinese christen klaar te maken voor het werken in een gesloten land? Westerse zendelingen krijgen vaak een langdurige training voor hun taak. Hoe werkt dat voor Back to Jerusalem zendelingen? Hieronder enkele voorbeelden, met een dringend verzoek om gebed. Ook de training vindt namelijk vaak plaats in gebieden met aanzienlijke veiligheidsrisico's.*

**Veel gebieden in het 10/40 raam zijn afgelegen met weinig moderne gemakken. Het is dan van belang dat werkers zelfvoorzienend kunnen zijn. Landbouw en veeteelt zijn daarom twee dingen waarin BtJ werkers getraind worden.**



BtJ werkers doen hun best om de lokale talen te leren. Maar taalcursussen worden meestal aangeboden vanuit het Engels. Dus is het van belang dat werkers Engels spreken. Kleine ondergrondse taalscholen geven BtJ werkers een goede basis.

**Door het een-kind beleid, hebben veel Chinese jonge vrouwen nog nooit een baby vastgehouden. In de landen waar ze gaan werken, liggen de geboortecijfers echter vaak hoog en is het van belang dat ze weten hoe ze vrouwen kunnen helpen rond de geboorte. Een van de BtJ trainingscentra leert vrouwen assisteren bij bevallingen en traint ze in het verzorgen van pasgeborenen.**

