

## Jaarverslag Stichting Back to Jerusalem Nederland 2019

Het jaar 2019 was een jaar met tal van activiteiten. Een jaar van bijzondere ontmoetingen en verre reizen.

### **Bezoek broeder Yun**

Het hoogtepunt viel in het midden van het jaar. Op 5 juni mochten we broeder Yun in ons land ontvangen. Hij werd vergezeld door zijn vertaler broeder Tang. Verschillende journalisten (RD en ND) hadden zich die dag gemeld voor een interview. 's Avonds was er een grote bijeenkomst in het gebouw van de Morgenster op Urk. De kerkzaal was bijna geheel gevuld. Veel mensen uit verschillende delen van het land waren gekomen, waaronder ook Chinese vluchtelingen. We beleefden een bijzonder inspirerende avond. Na afloop waren er veel gesprekken en werd de uitgebreide boekentafel druk bezocht. Het was gelukt om juist voorafgaande aan het bezoek van broeder Yun een nieuwe druk van zijn levensverhaal 'De hemelse man' te realiseren.

### **Reizen**

Op 7 januari vertrokken vijf personen, die zich pioniers noemden, van Schiphol voor een humanitaire reis naar Noord Irak. Een tussenstop van twee dagen in Dubai, de bekende vakantie stad van de Verenigde Arabische Emiraten, leverde leerzame momenten op. We werden door een bewoner van de stad rondgeleid. We bewonderden de bijzondere architectuur, maar werden ook gebracht naar een complex waar verschillende kerkgebouwen stonden. We hadden daar gelegenheid om te spreken met een voorganger en enkele andere kerkelijke werkers. Ook maakten we in de stad en in ons hotel kennis met klein aantal van de vele, vele gastarbeiders, hoofdzakelijk afkomstig uit Aziatische landen.

In Irak werden we opgewacht door een team van BtJ. We kregen een kleine bus met chauffeur tot onze beschikking. Die bracht ons naar de plaatsen waar we voor het programma werden verwacht. We maakten kennis met verdreven en zwaar geteisterde Yezidi families. We namen deel aan voedseluitdelingen en bezochten de mensen in hun huizen. Tijdens verschillende uitstapjes binnen de regio kwamen we ook in contact met de oorspronkelijke christelijke bevolking. Het was een korte maar zeer intensieve, leerzame reis. Op 14 januari landden we weer op Schiphol.

Enkel weken later, op 3 februari, vertrok een groepje van vijf personen, bestuursleden van BtJ Nederland en enkele partners, naar Amerika. Ze namen daar deel aan de jaarlijkse Ambasssadors meeting, een ontmoeting van personen die op verschillende wijze actief zijn binnen de internationale stichting Back to Jerusalem. De verblijfslocatie lag in de Smoky Mountains, in de staat Tennessee. We beleefden drie intensieve dagen van ontmoeting, uitwisseling en bemoediging.

Op 29 maart vertrokken de drie bestuursleden naar Brussel. Daar werd een dag later een grote conferentie belegd van de evangelische gemeenten in België. Hoofdspreker was broeder Yun. Als Nederlanders waren we verantwoordelijk voor de boekentafel en voor informatie over BtJ.

24 april vertrokken twee bestuursleden met een auto vol boeken voor een soortgelijke actie naar Riga, de hoofdstad van Letland. We assisteerden daar op een driedaagse conferentie. Er werden veel nieuwe contacten gemaakt.

### **Tegenbezoeken**

Op 28 februari ontvingen we een tegenbezoek van een staf lid van het Amerikaanse kantoor van BtJ. Hij kwam voor enkele dagen naar Nederland voor kennismaking en voor instructies om de verschillende computersystemen op elkaar af te stemmen. Op de avond van 1 maart vond er een ontmoeting plaats met alle bestuursleden.

Op 19 april ontvingen we een bijzonder Koreaans echtpaar dat in China werkzaam is. Met een kleine groep genodigden hadden we een huiskamer samenkomst. We beleefden een buitengewoon inspirerende meeting.

Op 2 september ontvingen we opnieuw Amerikaanse gasten. In dit geval een echtpaar dat regelmatig actief is in Noord Irak. Met een kleine groep geïnteresseerden deelden ze hun ervaringen.

Op 4 december deden twee internationale werkers voor de Nederlandse bestuursleden verslag van een vergadering van het internationale bestuur in Hongkong.

### **Hulpverlening**

In maart waren er ernstige overstromingen in Iran. Vanuit de internationale organisatie werd een hulpproject gestart. De Nederlandse organisatie haakte hier bij aan.

In oktober werd er een 30-dagengebied georganiseerd in verband met de situatie in Syrië. Dertig dagen lang kregen we elke dag relevante informatie toegestuurd als leidraad voor het gebed.

### **Supportgroep**

Deze groep bestaat uit ongeveer acht personen. Ze werden bij verschillende bovenstaande activiteiten betrokken.

### **Pr-activiteiten**

Op de website verschijnen regelmatig actuele artikelen.

Er werden afgelopen jaar drie Nieuwsbrieven gepubliceerd.

Er werden verschillende artikelen en columns over BtJ Nederland gepubliceerd in kranten en kerkbladen.

Op 28 augustus stonden we met een kraam op de Urker haven. We verkochten boeken van BtJ en kinderspeelgoed dat we van sponsors gekregen hadden.

Eind mei verscheen bij Uitgeverij Jongbloed in Herenveen een nieuwe druk van het boek 'De hemelse man'.

### **Studieavond**

Twee bestuursleden bezochten op 7 oktober in de Balie in Amsterdam, een studieavond over de genocide van het Jezidi-volk in Irak. De avond was georganiseerd rond presentatie van het boek 'Het vergeten volk' van Brenda Stoter Boscolo.

### **Bestuur**

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd. Het bestaat uit drie personen. Het bestuur wordt ondersteund door Nicolien Kruithof, een deskundige op het gebied van sociale media en vormgeving. Zij is geen lid van het bestuur. Het voltallige bestuur kwam in het afgelopen jaar 6 keer bijeen. Van de overleggen zijn notulen gemaakt.

### **ANBI**

Op 7 mei 2019 ontvingen we een schrijven met de mededeling dat aan onze stichting ANBI-status is verleend.

Tot slot. We zijn zeer dankbaar voor het werk dat het afgelopen jaar gedaan mocht worden. Dankbaar zijn we ook voor de steun en het voor meeleven dat we ondervonden. Ons verlangen is dat het werk mag zijn tot heil van mensen en tot eer van God.